



Foto 1



Foto 2 + spørgsmål a



Foto 3

## Hedehusene

Gå på skattejagt i den gamle arbejderby *Hedehusene*. Undervejs skal du finde flere af de fabrikker, der var her engang. Som en ekstragevinst, skal du gå på jagt efter en af Danmarks ældste runesten.

Undervejs kommer du forbi en utrolig spændende legeplads, hvor du både kan klatre og spille. Turen slutter ved en af byens gamle grusgrave. Tipvognenes skinner ligger her endnu. Du kan slutte turen med at prøve at køre med det gamle tog.



Foto 4



Foto 5



Foto 6 + spørgsmål c



Foto 7



Foto 8 + spørgsmål e



Foto 9

Start ved Ansgarkirken og følg den sorte rute:

- **Hvor er de forskellige billeder taget?** Sæt X undervejs.

- **Besvar følgende spørgsmål undervejs**

- (Foto 2) Hvad hedder den mand til fornavn, der har sat runestenen?
- (Foto 12) Hvilket årstal står der på skolen?
- (Foto 6) Hvilke råstoffer og ting er nævnt på **Historiestien**? (Nævn mindst otte af dem)
- (Foto 11) Hvad hedder bronzealderhøjen?
- (Foto 8) Hvilke årstal står der omkring navnet **Hedelykke**?



Foto 10



Foto 11 + spørgsmål d



Foto 12 + spørgsmål b

## Løsninger og lidt om de enkelte billeder

1. **Hedehusene Grusgrav** (*Brandhøjgårdsvej 2*). Fra 1892 har man gravet grus her. Gruset blev transporteret ned til Hedehusene Station på denne jernbane og i disse tipvogne. Området så lidt uhyggeligt ud en overgang, men i 1978 blev det udlagt til *Hedeland*. Den gamle tipvognsbane er omdannet til et veterantog i dag

2. **Runesten** (*foran Hedehusene kirke*) er fra 825. Den er en af de ældste runesten i Danmark. Prøv at se, om du kan læse runerne. Stenen bærer indskriften: *Hornbores, Svide Ætlings, sten*. Det betyder, at stenen er sat for at mindes manden *Hornbore Svide*.

Bemærk et par skålformede helleristninger nederst på stenen.

3. **Danmark** (*Hovedgaden 528*) *Danmark* var en fabrik, der lavede noget, der skulle smage som kaffe fra 1916-70. Da kaffen dengang var meget dyr, var det almindeligt at blande kaffe med denne kaffeerstatning. *Danmark* konkurrerede med en anden fabrik, der hed *Rich*. Fabrikken i Hedehusene lagde ud med at sige: *'Det er Danmark's, der dur!'* i 1930'erne. *Rich* svarede: *'Det er Danmark's, der dur, men Rich's man brur'*. Fabrikken er for længst lukket, og Neergårds Camping har siden holdt til her.

4. I **kulturparken** bag *Hedehuset* (*Hovedgaden 371*) er der en dejlig ny legeplads.

5. **Hedehusene Kro** (*Torstensvej 22*) er en gammel jernbanekro fra 1881

6. **Historiestien** er fra 2015. Her fortælles Hedehusenes historie

7. **Historiestien** ud mod Hedevolden. I baggrunden ses den nye bebyggelse *Nærhed*.

8. **Hedelykke** (*Hovedgaden 451*) var et andelsmejeri fra 1888-1960.

9. **Ansgarkirken** (*Hovedgaden 369*)

10. **Hedehusene Station**. I 1917 fik Hedehusene sin 2. station, fordi den indtil 1950'erne var en af de største godsstationer i Danmark.

11. Bronzealderhøj, der ligger på *Hotelvej*.

12. Hedehusene skole (overfor Ansgarkirken)

## Svar på spørgsmålene

- (Foto 2) Hvad hedder den mand til fornavn, der har sat runestenen? *Hornbore*
- (Foto 12) Hvilket årstal står der på skolen? *1916*
- (Foto 6) Hvilke råstoffer og ting er nævnt på **Historiestien**?  
(Nævn mindst otte af dem):  
*Beton – Grus – Jord - Kalk – Ler – Sand – Sten - Stenululd – Stål - Tegl.*
- (Foto 11) Hvad hedder bronzealderhøjen? *Gammelsøhøj*.
- (Foto 8) Hvilke årstal står der omkring navnet Hedelykke? *1888 og 1931*

## Forslag

- *Kulturparken* rummer en helt ny og meget spændende legeplads. Afsæt lidt tid til den.
- Turen slutter i *Hedeland*. Tag en tur med veterantoget. Det er måske ekstra spændende at køre i det, efter man lige oplevet Hedehusenes historie på *Historiestien*.

## Historisk skattejagt for børn og voksne gennem

# Hedehusene

